

Bewoners vakantie Stadionbuurt 2017

Amsterdam 19 juni – 00:30 – 05:00u.

Het kantoor stroomde langzamerhand vol met lichtelijk gespannen bewoners. Over ongeveer een half uur zouden we de deur uitstappen en naar het busstation gaan. Dit was het laatste moment om nog even snel tassen te wegen of een kop koffie te nemen. Een aantal van ons hadden al jaren niet meer gevlogen. Een aantal van ons zijn ook de afgelopen 10 of zelfs 15 jaar niet meer op vakantie geweest. Dankzij de subsidie van Stichting Cornuit konden we dit jaar met 10 man op vakantie naar Kreta met Corendon. All-inclusive....dus geen Febo of Albert Heijn maaltijden deze week. Eigenlijk zouden we vandaag om 14:30 vliegen, maar helaas is de vlucht vervroegd naar 5 uur 's ochtends. Dat betekent dat er een flinke hap wordt genomen uit de nachtrust. Dat blijkt ook in te werken op de oplettendheid van een ieder, want als we uiteindelijk in de bus onderweg naar Schiphol zitten, blijkt het dat we insuline pennen zijn vergeten van Christiaan. Kortom begeleider René racet met een taxi even snel heen en weer. Uiteindelijk doet hij dit erg kwiek. Hij is uiteindelijk eerder door de douane dan de rest (de incheck rij duurde langer dan het taxi heen-en-weertje).

Na de douane scharrelde iedereen een beetje tussen de wc's, taxfree shops, lege bankjes en de koffietent door. We moesten nog twee uurtjes vullen voordat we vertrokken. Anita wilde erg graag een krant, maar heeft geen zin om daarvoor in de rij te staan, dus geeft zichzelf het recht er maar gewoon eentje mee te nemen. Gelukkig voor haar lette de security niet op. Omstreeks 4:15 mogen we boarden. We hebben van tevoren de stoelen verdeeld, dus iedereen zit op een plek naar voorkeur.

Heraklion (Kreta) +/- 10:00u:

Een paar mensen konden een beetje tukken in het vliegtuig. De meesten vonden het toch wel spannend dus zijn wakker gebleven. Rond 10:00u landden we op het kleine vliegveld van Heraklion. Het is een graadje of 25. We worden door een team van Corendonianen naar een bus geloodst. Deze zal ons, met een flinke omweg, naar het hotel gaan brengen. Deze reis duurde ruim 3 uur. Gelukkig was er airco, en maakte we een tussenstop om wat water te scoren. Het lange reizen begon in te werken op de gemoedstoestand van enkele bewoners. Het duurde toch allemaal wel erg lang...en het reizen is vermoeiend.

Kalypto Resort (Plakias): 13:30u.

Na een aantal uur buszitten komen we eindelijk aan in een prachtige baai met drie zwembaden. Een zeer luxe resort. Na een korte uitleg door het personeel hoe het zit met drankjes en eten, krijgen we 4 kamers aangewezen. We zitten bij elkaar en hebben een mooie groene tuin. De buikjes beginnen ook wel aardig te knorren. Gelukkig is ons verblijf all-inclusive. We kunnen drie keer per dag ons helemaal het schompes eten. Bij de eerste lunch werd meteen duidelijk dat het eten van een hoog niveau was. Een uitgebreide salade bar, tzatziki, vers brood, feta, een eiland met warme gerechten (groenten, ei, aardappel, vlees en vis), en een heleboel vers fruit, ijs, taartjes...en als je mazzel had een berg baklavas toe. Kortom, genoeg gezonde opties, maar ook ongezonde opties. We zouden er in de loop van de week achter komen dat er elke dag weer andere gerechten en salades geïnstalleerd

zouden worden. De gemoederen verbeterden enigszins na deze eerste maaltijd.

Vervolgens was er alle tijd om het terrein te verkennen. Een lekker tukje te doen. Te zwemmen. Al gauw bleek dat er minder bedjes bij de zwembaden stonden, dan mensen die hier gebruik van wilden maken. Een aantal bewoners hadden besloten dat ze 90% van hun vakantietijd aan het zwembad wilden slijten. Er moest dus een strijdplan gesmeed worden. Blijkbaar was er een stoeltjes oorlog gaande en waren er mensen die om 7u in de ochtend door middel van een handdoek een stoeltje claimen. Een groot deel van deze mensen kwamen dan pas om 11u gebruik maken van hun stoel. Als bewoners een stoel wilden, dan moesten ze zich wagen aan een soortgelijke tactiek; vroeg opstaan dus. Helaas waren alle stoeltjes deze eerste middag al geconfisqueerd. Dat werd dus vooral relaxen op normale stoeltjes bij de zwembadbar. Begeleiders René en Rowald (R & R) opperden dat door het vele eten het wel belangrijk was om ook een beetje te bewegen. Vanaf morgen zouden ze daarom bijna elke dag 20 baantjes zwemmen (bad was 35 meter). Helaas lieten de meeste bewoners het na 1 baantje wel voor gezien.

De dag vloog voorbij. Het avondeten was ook voortreffelijk. Na 21u was er ook bijna dagelijks entertainment in de lobby bar. Vanavond was er een welkomstfeest met gratis Raki. Dat vloede ook rijkelijk, waardoor de meesten alsnog behoorlijk laat pas hun bed vonden.

Dinsdag 20 juni:

Nadat er in de ochtend door R & R twintig baantjes werden gezwommen en enkele zwembadstoelen waren geclaimd (of herclaimd na 1 uur geen gebruik door anderen), was het tijd om even een hele dag niks te doen. Bijkomen van de lange reis. Heerlijk lezen. In de middag zou een dame van Corendon een verhaaltje houden over wat er allemaal te doen is, en welke excursies er te boeken waren. Aangezien het resort prachtig gelegen aan een baai lag, besloten R & R het onderwaterse flora en fauna te bekijken. Een aantal bewoners hadden een snorkel en bril meegenomen en zouden ook in de loop van de week zich verwonderen aan de prachtige onderwaterwereld.

Toen de dame van Corendon haar praatje had gehouden besloten de bewoners dat ze graag een boottocht wilde maken. Anita wilde op donderdag graag een "discover Kreta" tour doen, maar was helaas de enige. Dat deed haar verder niet. Ze heeft het evengoed geboekt. Zaterdag wilde 8/10 mensen naar de hoofdstad Heraklion; naar de zigeunermarkt en het centrum. Prima. De activiteiten waren gepland. Vrijdag een boottocht naar het palmstrand van Prevali. Zaterdag naar de markt in Heraklion. En zondag zouden we traditiegetrouw met zijn allen uit eten gaan. Dit zouden we doen door de taxi te nemen naar Plakias (al snel Plakje Kaas genoemd door velen). En maandag zouden we om 15:30 opgepikt worden door de transferbus naar het vliegveld. In de tussentijd konden bewoners zelf beslissen hoe ze hun dagen wilden vullen en of ze beroep wilden doen op R & R.

Het was inmiddels al wat later in de middag. Christiaan, Anita, Rowald en René besloten daarom een stukje te gaan wandelen. Er was in de bergwand aan de oostelijke kant van de baai een stenen trap gemaakt die de hoogte in ging. We besloten op onderzoek uit te gaan. Bovenaan de trap was een prachtig uitzicht over de zee en het hotel. Er liep een pad dat langs diverse inhammen/grotten en woestijn vegetatie naar Damnoni liep. Een klein kustdorpje met een mooi strand. Onderweg aanschouwden we nog een heuse foto-shoot

van een naakte dame in een grot. Interessant. Het aflopen van het pad duurde ongeveer 20 minuten. We besloten daarop terug te gaan en morgen met de bewoners die dat zouden willen naar Damnoni te gaan.

In de avond was er een spectaculaire vuurspuwer show en stunts met zwaarden en spijkerbedden. We werden wederom prima vermaakt.

Woensdag 21 juni:

Nadat door Paul en Mylene in de ochtend al enkele ligbedden werden veroverd, werd er daarna weer stevig ontbeten. Voor sommigen was dat deze vakantie een unicum, want ze hebben normaal niet de (gezonde) gewoonte dit te doen. Daarna werd er geïnventariseerd wie er naar Damnoni wilde wandelen/zwemmen en eventueel een drankje en een hapje wilde doen. Anita (immer sportief) en Kenneth gingen mee met R & R. De rest probeerde een kleurtje te krijgen in de zon.

Helaas was er deze keer op de heenweg geen naakte schone. Wel besloten R & R een kijkje te nemen in de grot. Deze werd vooral bewoond door schapen bleek al snel. Na een korte wandeling waren we in Damnoni. We wilden hier niet al te lang blijven, helaas was er geen enkele uitbater die ons voor 1 uur een strandstoel wilde lenen. Anita plofte daarom maar gewoon in het zand neer. De andere drie gingen zwemmen/snorkelen. Daarna werd er bij een taverne nog een heerlijk kopje koffie gedronken en gebakken aubergine gesnackt. Voldaan met onze buikjes vol vertrokken we weer naar het hotel.

Daar aangekomen werd er nog een beetje gerelaxt rondom het zwembad. Boekje lezen met een drankje erbij. Het was een heerlijke dag.

Donderdag 22 juni:

Anita moest vroeg op voor haar Kreta toer. Esther ging samen met Tamara en haar dochter Odessa een dagje naar Plakias. Uiteraard moest er geshopt worden. R & R gingen lunchen in Damnoni. Daar werd tijdens het snorkelen nog een barracuda van 1 meter gespot. De andere bewoners bleven rondom het zwembad hangen. Kenneth bedacht zich dat het een goed idee was om R & R later in de week uit te dagen voor een zwemwedstrijd. R & R keerden na de lunch weer terug en hoorden van dit plan.

Uiteraard werd er in de middag weinig gedaan. Tegen het avondeten keerde Anita terug vol verhalen. Ze had een geit gemolken en veel mooie dingen gezien. Na het avond eten was er een buikdansshow. Zowel René en Rowald kregen een privé dans van de dames.

Vrijdag 23 juni:

Vandaag zouden we vertrekken naar het afgelegen strand van Prevali. Dit ligt tussen twee rotsketens aan een mooi palmbos. Het hotel voorzag ons van lunchpakketjes. In Plakias stapte we op de boot en maakten een mooie tocht langs de rotsachtige kust van Kreta naar Prevali. Daar aangekomen zochten we een schaduwplek op onder de palmbomen en had iedereen enkele uren om zich te vermaken. Mylene en Paul gingen patat eten. Christiaan ging zwemmen, maar verbrandde zijn voeten in het hete zand. Anita en R & R gingen het palmbos verkennen en ontdekten een mooi riviertje en kleine watervalletjes.

Er was verder weinig te beleven op het strand behalve zwemmen en natuurschoon. Wel kwamen we heerlijk tot rust. We werden omstreeks 16u weer opgepikt

door de boot en voeren tegen de wind in weer terug naar Plakias. De zee was een stuk ruiger dan voorheen, waardoor we niet geheel droog aanmeerden. Vervolgens werden we in het hotel weer verwelkomt door een heerlijke maaltijd. Daarna werd er door enkele fanatiekelingen een goede wandeling gemaakt. In de avond was er ook weer het nodige entertainment. Het grootste deel van de groep ging vroeg naar bed. We zouden namelijk om 7:20 de volgende dag worden opgepikt door de bus, om naar de markt te gaan. Snurken!

Zaterdag 24 juni:

Heel snel werd er een ontbijt naar binnen geprakt. Helaas Kenneth voelde zich niet lekker, dus kon niet mee. De bus kwam en we zouden er ruim 2uur over doen om op de markt te komen. De markt was een bonte verzameling van allerlei spullen en eten. Tamara ging voor de kinderkleertjes. Esther en Anita voor de jurken. Rowald kocht bonen en olijfolie. En de rest dronk koffie. De markt was behoorlijk druk, maar ook wel weer gezellig...en vooral erg goedkoop.

Daarna werden we in het centrum gedropt en hadden we nog enkele uren om daar te kijken. R & R werden door Esther en Tamara op een drankje getraakteerd. Christiaan zette zichzelf neer naast een plein en bestelde de ene vruchtensap na de ander. Iedereen ging zijn eigen gang en we zouden na een aantal uur elkaar weer zien op het hoofdplein.

Vervolgens moesten we weer ruim 2 uur terug naar het hotel. In de bus vermaakte iedereen zich prima met; naar buiten kijken, aankopen showen, in slaap vallen, zingen en Griekse traditionele muziek luisteren.

In de avond kwam een groep traditionele Griekse dansers zich uitsloven. Enkele bewoners waagden zich aan de Sirtaki (Kenneth en Mylene). Heel stoer.

Zondag 25 juni:

Vandaag was de dag van de grote zwemwedstrijd. Kenneth had René en Rowald uitgedaagd om een zwemsprint te doen. Echter dit moest wel onder Olympische voorwaarden worden uitgevoerd. Het zwembad was ongeschikt, want deze had de vorm van een cashewnoot en er kon dus geen rechte lijn worden gezwommen. Na veel gehannes werd besloten om de wedstrijd in de baai te doen. Vanaf de kant, naar de grote oranje boei in het midden van de baai. Anita zwom naar de baai om daar goed te kunnen zien wie er als eerste aankwam.

Klaar voor de start. AF!.... René had een kleine voorsprong na de duik, daarna kwamen Rowald en Kenneth naar boven. Er werd geborstcrawlt en geschoolslagt uit volle borst. Rowald liep in en tikte volgens Anita waarschijnlijk net eerder de baai aan dan René. Kenneth was er enkele meters achter. R & R besloten dat ze beiden hadden gewonnen. Kenneth nam de nederlaag als een man, maar gaf aan dat zijn eer wel een beetje was aangetast. Misschien zou hij in de toekomst wel winnen als hij zou stoppen met roken en zou afvallen. Prima idee.

Rond 16u ging een groot deel van de groep al naar Plakias. R & R zouden het restaurant uitzoeken van het traditionele avondmaal. Het werd een kleurrijk familie restaurant met zeezicht. Er werd nog wat laatste toeristische prullaria gekocht. Kenneth, Paul en Mylene werden bij de taxi standplaats opgepikt en het was tijd om te eten.

De maaltijd was heerlijk. Er was mixed grill, vissoep, vispasta, gebakken gambas, briam (Griekse stoofschotel), tzaziki, gebakken aubergine. We zijn deze avond allemaal

minstens 3 kilo aangekomen. Voldaan kwamen we bij het hotel aan en schoven we aan bij de muziekquiz. Als groep verdienden we ongeveer 15 punten. Helaas wonnen we niet, maar het was wel erg gezellig.

Maandag 26 juni:

De laatste dag alweer. De week is vlug gegaan. Het was erg fijn. We slijten de laatste uren met een flink ontbijt, zwemmen, lezen, drinken en nog meer zonnen. Omstreeks half vier werden we door de bus opgepikt. Weer 2,5 uur in de bus. Op het vliegveld waren we redelijk snel door de douane en hadden we nog heel even de tijd om wat te eten bij het bakkerijtje van het vliegveld.

De terugvlucht was lichtelijk rumoerig. Er waren een boel jongelui uit Cherchonissos in het vliegtuig die moeite hadden zichzelf koest te houden. Helaas. Gelukkig waren we na een vlucht van 3,5 uur weer thuis. Daar aangekomen zei iedereen elkaar gedag en stapten we op de taxi. We hebben een waanzinnige week gehad. Dank je wel Cornuit!